

# Hoop voor Libanon

## Heleen Dandash in Libanon



*GROW was een maand gesloten deze zomer in verband met herstelwerkzaamheden in de keuken en een kantoorruimte. Nu kunnen de kinderen weer heerlijk genieten van hun ontbijt! Debbie, de site manager van GROW nam in juli afscheid na vele jaren. Ze heeft veel voor mij betekend, mij geholpen om mijn draai te vinden vanaf het allereerste begin en talloze adviezen gegeven. Nu is ze samen met haar gezin teruggegaan naar Engeland. We missen hen!*



### Lieve familie, vrienden en andere lezers,

Soms vragen mensen: Hoe is het in Libanon? Ik zeg dan maar: Het is nog steeds crisis, maar wel een soort van stabiel. Vreemd, je raakt eraan gewend. Maar als je er over nadent, dan denk je: Wat een bizarre situatie, dat ons dagelijks leven zo getekend wordt door nalatigheid en afwezigheid van de verantwoordelijken! We hebben veel “onnodige stress”, wat enorm veel energie kost. Ik bedoel: elke dag nadenken of je genoeg water hebt om de was te doen of te douchen. Of niet weten wanneer de was klaar is, omdat de elektriciteit een heel aantal keer uitgaat tijdens de wascyclus en je niet weet wanneer die terugkomt. Of dat je je afvraagt of je wel bij verre familie op bezoek kan, omdat de tankstations misschien opeens weer dichtgaan en dan kan je niet meer tanken. Of bijna elke nacht wakker worden, omdat er geen elektriciteit is voor de ventilator en het dus bloedheet in huis is. Of regelmatig de airco gebruiken, maar dan aan het eind een schrikbarende rekening krijgen.

Ik schrijf dit niet om te klagen. Want God is goed temidden van dit alles en het is Zijn sterkte die ons kracht geeft. Maar toen we pas twee weken in Europa waren, konden we onze gedachten richten op 1000 andere dingen en genoten we van de rust die dat met zich meebracht. Toen realiseerde ik me, hoeveel (denk)energie we gebruiken om het dagelijkse leven te leven. En hoeveel blijft er dan over om grotere levensvragen het hoofd te bieden of beslissingen te nemen? Aan het eind van de vakantie voelden we ons klaar om naar Libanon terug te gaan. Ons thuis. Maar we stelden elkaar wél de vraag: Zijn we klaar voor de chaos? Het maakte ons wel even zenuwachtig. Maar tóch zijn we dankbaar om terug te zijn. En dat is genade van God!



In juli waren we kort in Europa voor vakantie. Het was een tijd van rust en ook genieten van familie en bruiloften. God wil dat we regelmatig rust nemen, en vooral uitrusten bij Hem. We hebben ervaren hoe helend dat voor ons was.



Als de zon verstillend ondergaat in Libanon, vult mijn hart zich met hoop. Hoop op een nieuw begin, want dit is niet het einde. Na de nacht komt een nieuwe dag.



Wat houden we ervan om tijd met (harts)vrienden door te brengen. Hetzij in Nederland of in Libanon. Onze vriendin Tsoler was voor een paar weken in Nederland en verbleef ook enkele nachten bij ons.

## “Minder is meer”

Ik heb deze zomer regelmatig gereflecteerd door mezelf te vragen: Doe ik waar God me voor geroepen heeft? Zijn er dingen die te veel aandacht vragen of juist te weinig aandacht krijgen? Zijn er zaken die ik over het hoofd zie? Welke behoeften zijn er in de gemeente en bij peuteropvang GROW? Kan ik die vervullen binnen mijn takenpakket of zijn die voor iemand anders?

Ik raakte er steeds meer van overtuigd: **Minder is meer.**

**Minder** nieuwe contacten, **meer** diepgang in huidige contacten.

**Minder** nieuwe activiteiten, **meer** focus in bestaande activiteiten.

**Minder** oppervlakkige kennis, **meer** diepe groei.

**Minder** druk zijn, **meer** aan Jezus' voeten zitten.

**Minder** volgepakte agenda's, **meer** rust.

In mijn pastorale gesprekken met jonge vrouwen uit de gemeente en bij GROW zie ik hun honger en verlangen naar gemeenschap en diepere groei in het kennen van de Heere Jezus. Als ik zelf niet genoeg tijd neem om te ontvangen, hoe kan ik dan uitdelen en hen de juiste weg wijzen? Soms ben ik erg moe na zulke gesprekken. Ik ervaar het als een enorme verantwoordelijkheid. Tijdens zo'n gesprek probeer ik voortdurend te luisteren naar de Heilige Geest: “Heere, wat wilt U dat ik zeggen zal, hoe wilt U dat ik reageren zal, hoe kan ik Uw visie doorgeven?”

Pas zei één van hen na afloop: “*Heleen, ik hoop dat ik op een dag ook in staat zal zijn om zo te luisteren, met zulke wijsheid te spreken en zo te bidden zoals jij, zodat ik ook anderen kan helpen op die manier.*”

En dat is mijn verlangen. Dat deze jonge vrouwen gevormd worden naar het beeld van Christus, genezing kunnen vinden van hun trauma's, door grote levensvragen heen worstelen met God, zodat zij zelf tot zegen kunnen zijn voor hun families, vriendenkring en collega's.

## “Vriendjes maken”

Met de TFC hadden we een mooie ontmoeting in Nederland. En toen hadden we het er ook over: Hoe kun je mensen uit je omgeving bereiken? Hoe kun je echt dichtbij hen komen? De Libanese maatschappij is erg gericht op relaties en gemeenschap. Maar Nederland is veel individualistischer ingesteld. Ik herinner me een evangelisatiekamp waar ik jaren geleden naartoe ging. De ‘opdracht’ die we daar kregen was: Vriendjes maken. Dat is ‘alles’. En ik begrijp het steeds meer. Dat is ten diepste wat we hier ook doen: wanneer we écht vrienden worden met onze burens of collega's, als we écht ons leven met hen gaan delen door hen uit te nodigen aan tafel, bij familie-uitjes of gewoon spontaan, dan komen de gesprekken vanzelf, vroeger of later. En is dat niet wat de Heere Jezus Zelf ook deed toen Hij met zijn discipelen door het land wandelde? Soms kost het privacy, maar het brengt zoveel zegen!

## UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC)

**Bezoek** Onlangs hebben we Heleen en Wassim weer live kunnen spreken toen ze voor een kort bezoek in Nederland waren. Met elkaar hebben we gezellig gegeten en van hart tot hart bij kunnen praten. Dat was erg waardevol! Het is goed om over en weer inzichten en ervaringen uit de verschillende culturen te delen.

**Afscheid** Van Edit Bolk hebben we tijdens dit etentje afscheid genomen. Edit, bedankt voor je trouwe inzet voor de TFC en sterkte met de laatste loodjes van je zwangerschap.

**Gebed** We blijven bidden en vragen ook uw gebed voor Heleen en haar opdracht in Libanon. Het is geen gemakkelijk land om in te functioneren en de economische en maatschappelijke vooruitzichten zijn nog niet aan het verbeteren. Desondanks weet Heleen zich geroepen om in dit land het Evangelie te brengen, mensen toe te rusten in de gemeente en in de Bijbelstudiegroep, om Christus te dienen in heel hun leven en de kleine kinderen de liefde en aandacht te geven die elk kind zo nodig heeft en vaak niet krijgt in zijn thuissituatie.

Hartelijke groet van de thuisfrontcommissie



## Danken

- ✓ Voor de rust tijdens de vakantie en dat we met nieuwe moed en energie weer teruggingen naar Libanon.
- ✓ Voor Gods doorgaande werk in jonge mensen die ondanks de wanhopige situatie toch vast blijven houden aan de Heere en Zijn Woord.
- ✓ Voor Edit en haar trouwe hulp binnen de TFC.

## Bidden

- ✓ Voor de TFC nu we weer op zoek naar versterking.
- ✓ Voor groeiende diepgang in persoonlijk en geestelijk leven en in bestaande relaties.
- ✓ Voor de Resurrection Church en peuteropvang GROW in de vele ingewikkelde keuzes die zij moeten maken ten gevolge van de voortdurende crisis.

## Persoonlijk

*We zijn dankbaar voor goede gezondheid, vreugde, energie en de vele zegeningen die we uit Gods Vaderhand ontvangen. Hoe fijn om samen de lasten van het leven te dragen temidden van de ellende en het vele verdriet om ons heen. Het is zo'n zegen dat we elkaar kunnen bemoedigen en aansporen om de moed niet te verliezen. Elke keer weer zijn onze ogen op de Heere God alleen gericht. Dank voor het vele meeleven en de trouwe gebeden. Moge God jullie overvloedig zegenen!*

*Hartelijke groeten, ook namens Wassim, Heleen Dandash-van den Berg*

## Colofon

Dit is de nieuwsbrief van Heleen van den Berg. In januari 2017 is zij uitgezonden naar Libanon door de Hervormde Gemeente van Montfoort en de GZB. Meer informatie: [www.gzb.nl/hoopvoorlibanon](http://www.gzb.nl/hoopvoorlibanon).

### Gift geven?

NL91 INGB 0690 7624 45  
t.n.v. GZB,  
o.v.v. [TFC Hoop voor Libanon](http://www.gzb.nl/hoopvoorlibanon)

### Contact TFC

Aleid van Mourik  
p/a Getijmolenerf 60  
2807 GL Gouda  
[heleentfc@gmail.com](mailto:heleentfc@gmail.com)

### Postadres

Helena van den Berg  
PO BOX 90-535  
Beirut  
Lebanon