

Hoop voor Libanon

Heleen Dandash in Libanon



Ik leerde een Libanees gerecht tijdens taalles: rijst met kip (en salade uiteraard voor de vitamientjes). De familie kwam om te proeven en het viel uitermate in de smaak. En de kinderen van GROW maken kennis met de 'sensory room' een ruimte waar we hun zintuigelijke ontwikkeling stimuleren.



Lieve familie, vrienden en andere lezers,

“Heb je de prijzen van de appels gezien? Ik heb daarom maar ‘akkedineh’ gekocht.” (Zie foto) “Ik heb al in geen maanden vlees gegeten, het is onbetaalbaar geworden.” “Ik ben taxi chauffeur, maar van wat ik verdien, kan ik alleen een klein beetje nieuwe benzine kopen.” “Weet je nog, dat we dit ‘vroeger’ kochten voor 25,000? Nu kost het 750,000!” “Kan jij me helpen om een baan te vinden bij een non-profit organisatie? Dan krijg ik tenminste een salaris in US Dollars.”



Dit zijn de gespreksonderwerpen van alle dag in Libanon. En dan hebben we het nog niet eens over schoolgeld, kleding, babyvoeding en familie-uitjes. De inflatie is zo hevig, dat we ons nauwelijks meer voor kunnen stellen hoe het ‘vroeger’ was. Vroeger, dat is nog maar 2,5 jaar geleden, maar het lijkt zoveel langer. Achter elke uitspraak zit een verhaal, een leven, een gezin. Prijsverhogingen volgen elkaar snel op. Ik heb inmiddels twee portemonnees bij me, omdat zoveel papiergeld simpelweg niet meer in eentje past... Als je toegang hebt tot buitenlandse valuta en je rekent de bedragen om, dan is het allemaal wel betaalbaar, maar als je dat niet hebt, dan is elke dag een strijd om te overleven en is het leven niet meer zo vanzelfsprekend als het ‘vroeger’ was. Het is elke dag een keuze om hoop te houden, hoop die alleen maar gebaseerd is op God Zelf. Zonder Hem blijft er wanhoop over.



Zo fijn om aan het eind van een lange dag nog even langs de zee te lopen en te genieten van de ondergaande zon. We tellen onze zegeningen.



We zijn blij dat er regelmatig iemand in onze gastenkamer slaapt. Tijdens Pasen kwam mijn neef Rens op bezoek uit Nederland. We hadden een mooie tijd met elkaar!



Het voorjaar is het mooiste seizoen in Libanon. Sneeuw, voorjaarsbloemen en, dichterbij de zomer toe, heel veel vers fruit. Watermeloenen, abrikozen, kersen en fruit waar ik de naam niet van weet. Maar allemaal heerlijk. Echt genieten!

Een beker koud water

In april hoorden we bij peuteropvang GROW dat één van de Ethiopische moeders in de laatste maand van haar zwangerschap was. Ik noem haar Lina. Haar situatie was ongelofelijk moeilijk. Haar man werkte de hele week en kwam 1 dag per week thuis. Ze hebben een dochtertje van 2,5 (die op GROW zit) en dan nu zwanger van een tweeling. Van één van de tweeling was het niet zeker of hij levensvatbaar zou zijn bij geboorte. Voor de bevalling moest de vrouw naar een ziekenhuis 40 min. ten zuiden van Beiroet, omdat ze daar het overgrote deel van de kosten zouden betalen via Artsen Zonder Grenzen (het gaat dan om duizenden dollars). Lina had nauwelijks een support netwerk om zich heen en bracht haar dochtertje elke dag lopend naar GROW, omdat ze zelfs de taxi niet kon betalen. Toen we haar vroegen of ze de basisuitzet inmiddels klaar had, moest ze ontkennend antwoorden. Geen geld voor rompertjes, luiers, flesjes, babymelk. Ze had haar werk opgezegd vanwege haar zwangerschap. Haar man overwoog nu ook zijn werk te stoppen, zodat hij bij zijn vrouw kon zijn...

Door de jarenlange contacten die we hebben opgebouwd, bereikte ik een organisatie die hulp geeft aan migrantenwerkers, zoals dit Ethiopische gezin. Zij hadden kleertjes, luiers, babymelk en een voedselpakket beschikbaar. Het was een bijzonder moment toen we Lina zo overvloedig konden zegenen met deze giften. De tranen stonden in haar ogen. Er brak een straal van hoop door in haar grote zorgen. Niet langer hoeft ze zich alleen te voelen. Ze staat er niet alleen voor. God ziet haar, en hoort haar geroep. En wij? Wij mochten Zijn handen zijn om een beker koud water aan te reiken, de hongerigen te voeden en een buitenlander gastvrijheid te bieden. Onlangs hoorden we dat de tweeling geboren is en dat beide kindjes gezond zijn. God is goed, dwars door alle lijden en moeilijkheden heen.

Veilig bij God

Sinds januari heb ik er bij GROW een nieuwe taak bij: pastorale zorg verlenen voor het team. Ik werk nu ruim 4 jaar bij GROW en er is steeds meer vertrouwen gegroeid. Men ziet dat mijn liefde oprecht is en dat ik ben toegewijd aan elke persoon die bij GROW komt. Het is een vreugde om deze jonge vrouwen te leiden in gebedsbijeenkomsten of hen te bemoedigen tijdens een Bijbeloverdenking. Onlangs vertelde een collega mij dat haar echtgenoot veel drinkt en er veel huiselijk geweld is. Ze ziet geen kans om weg te gaan, omdat ze dan haar kinderen (waaronder 2 meisjes van onder de 10) kwijt zal raken. Ze vroeg of ik voor haar kon bidden. Ook de tijd erna bleef ik voor haar bidden. Het was een bijzonder gebed. "Heere, laat er een muur van engelen rondom haar zijn, zodat haar man haar zelfs niet aan kan raken." Twee weken later kwam ze naar me toe. Ze zei: "Heleen, sinds jij met mij gebeden hebt, heeft hij me niet meer aangeraakt." We geloven vast dat God gebeden verhoort!

Hoop in wanhopige tijden

Over de situatie in Libanon is helaas weinig goeds te melden. Wat zou ik graag positieve verhalen delen over verbetering in de economie, stabilisatie van de Libanese Pond, een overheid die doorpakt en opbouwt. Maar helaas, dat heb ik niet. Toch ben ik niet hopeloos. Helemaal niet juist.

Eerder dit jaar interviewde ik een aantal Libanese jonge vrouwen over het thema 'hoop'. Zij spraken over een toekomst vol van hoop. Hoe dat kan in het huidige Libanon? Omdat het Jezus is, Die toekomst geeft, en niet onze bankrekening, onze carrière, onze baan zekerheid, onze verzekering of gezondheid. Alles is in Hem alleen. En Hij draagt ons bij elke stap. Door Pasen stond ik er weer extra bij stil en ik denk er regelmatig over na: als we echt als Jezus willen zijn, dan kan dat niet zonder ook te delen in Zijn lijden. En als je het zo bekijkt, dan is lijden niet per definitie iets slechts, of iets dat je koste wat kost moet vermijden. Hier staart diep leed ons aan, elke dag. Op elke straathoek en in elke familie. De trauma's en drama's zijn groot. Vaak zijn we er vermoeid door en hebben we het gevoel dat we tekort schieten. Maar als ik dan deze meiden hoor, dat ze juist door deze moeilijkheden heen meer op Jezus gaan zien en op Hem alleen hun vertrouwen stellen, dan word ik stil en dank ik Hem dat Hij de hoop voor Libanon niet heeft opgegeven. En als God werkt, wie kan dan stoppen?



Danken

- ✓ Voor de hulp die we aan Lina en de vele andere gezinnen bij GROW kunnen bieden.
- ✓ Dat God doorwerkt en Libanon niet heeft opgegeven. Hij is onze hoop.
- ✓ Voor jonge gelovigen die ondanks - of misschien dankzij - de omstandigheden steeds dieper geworteld raken in Christus en alleen op Hem hun vertrouwen stellen.

Bidden

- ✓ Voor de moeders en kinderen van GROW. Er is bijv. toenemend huiselijk geweld door de stress en hopeloosheid die men ervaart.
- ✓ Voor wijsheid hoe ik mijn collega's bij GROW pastoraal bij kan staan en hen (dichter) naar Jezus kan leiden.
- ✓ Dat we als echtpaar elke dag dicht bij God zullen leven in de moeilijke omstandigheden en bij Hem rust vinden.

Persoonlijk

We zijn inmiddels ruim 7 maanden getrouwd en wat is het goed! We zijn elke dag dankbaar dat God ons bij elkaar bracht. Het is een zegen om elkaar in de ups en downs te steunen en aan te moedigen, juist ook in de moeilijkheden die we dagelijks tegen komen. We ervaren ook dat het huwelijk niet altijd rozengeur en maneschijn is, en dat het tijd kost(te) om aan elkaar te wennen. En dan ook de culturele verschillen daar nog bij... Maar we blijven zeggen: wat is het mooi! We willen ook bedanken voor de vele berichtjes die we telkens weer ontvangen. We ervaren de kracht van jullie gebeden. Jullie trouwe meeleven is een enorme zegen!

Hartelijke groeten, ook namens Wassim,

Heleen Dandash - van den Berg



GZB Pinkstercampagne 2022

“Vertel, over de grote daden van God” - dat is het thema van de Pinkstercampagne van de GZB. Gedurende twee weken reisden bezoekers uit verschillende landen door Nederland om in gemeenten met elkaar te spreken over de grote daden van God wereldwijd. Ook Elie Haddad was op bezoek. Hij is de directeur van de Libanese theologische school in Beiroet, die door de GZB ondersteund wordt. Op zaterdag 21 mei was er een online event waar bemoedigende verhalen vanuit Nederland en vanuit de wereldkerk gedeeld werden. De avond is nog steeds terug te kijken op www.gzb.nl/event. Op vrijdag 20 mei was ik te gast bij Groot Nieuws Radio in het programma Brandstof. In de tweede helft van het programma, mocht ik vertellen over het werk en leven op dit moment in Libanon. Dit is terug te luisteren via <https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/brandstof/>.



Op **DV 1 juni**, woensdagavond, wordt er een **online gebedsavond** georganiseerd door de GZB waar we opnieuw als wereldkerk bij elkaar komen via Zoom. Op deze avond willen we met en voor elkaar bidden voor het krachtige werk van de Heilige Geest in Nederland en wereldwijd. Er is Engelse en Spaanse vertaling. Aanmelden om een Zoom-link te krijgen, kan simpelweg door een mailtje te sturen naar: vertel@gzb.nl. Ook ik hoop aan te haken met één van mijn huisgroepen, dus wie weet ontmoeten we elkaar via Zoom.



UIT DE THUISFRONTCOMMISSIE (TFC)

De TFC heeft in de afgelopen maanden niet stil gezeten. We zijn dankbaar voor de gezondheid en de inzet van velen die het werk ondersteunen. Onlangs heeft er een autowasdag in Montfoort plaatsgevonden en is er een wereldthee verkoopactie geweest in het kader van de pinkstercampagne van de GZB.

Op **DV zaterdag 11 juni (19.30 uur)** wordt er in de **Sint Janskerk in Montfoort een koor- en samenzangavond** gehouden. De **collecte is bestemd voor 'Hoop voor Libanon'**. Hartelijk welkom! We kijken ook terug op een prachtige interactieve gemeenteavond met Heleen in maart. Hier sprak ze over het thema 'Hoop', net zoals we het hier in de nieuwsbrief mochten lezen. We danken God voor de hoop die Hij ons geeft, Hij is onze levende Hoop! **“Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.”** (Romeinen 12:12). Laten wij zo ook biddend om Heleen en de situatie in Libanon heen staan.

Colofon

Dit is de nieuwsbrief van Heleen van den Berg. In januari 2017 is zij uitgezonden naar Libanon door de Hervormde Gemeente van Montfoort en de GZB. Meer informatie: www.gzb.nl/hoopvoorlibanon.

Gift geven?

NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB,
o.v.v. TFC Hoop voor
Libanon

Contact TFC

Edit Bolk
p/a Baljuwstraat 1
3417 SB Montfoort
heleentfc@gmail.com

Postadres

Heleen van den Berg
PO BOX 90-535
Beirut
Libanon