



Weekbrief 2

Hallo jongens en meiden!

Kunnen jullie je nog een beetje vermaken tussen al dat huiswerk door wat jullie thuis moeten maken?

Het weer is in ieder geval aantrekkelijk genoeg om ook lekker buiten bezig te zijn. Of moeten jullie, net als mijn kinderen, allemaal klusjes doen thuis? Daar is natuurlijk niets op tegen maar je zal er vast niet altijd zin in hebben. Toch is het goed om zo nu en dan thuis een beetje mee te helpen. Deze week schrijf ik de nieuwsbrief voor jullie die tussen de 8 en 12 jaar zijn. Uiteraard, als je ouder of jonger bent, mag je de nieuwsbrief natuurlijk ook lezen, graag zelfs! Stiekem hoop ik eigenlijk dat jullie ook de kleurplaat hebben gemaakt die vorige week in de weekbrief stond. Zo niet, gewoon doen hoor. Als die klaar is lever je deze gewoon bij juf Truus in!

In deze weekbrief wil ik het met jullie hebben over "Je moet goed zijn voor iedereen" Ook nu beginnen we met een Bijbelgedeelte waar ik een stukje over zal schrijven. Natuurlijk heb ik ook een opdracht, of misschien wel meerdere voor jullie.

Nu we gisteren te horen hebben gekregen van de minister president, Mark Rutte, dat de scholen langer dicht zijn, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe jullie dit vinden. Het is best wel goed om hier eens over na te denken want er gebeurt natuurlijk veel op dit moment. Weet je, het is ook goed om hier eens met je vader en/ of moeder over te praten. Dat kan echt geen kwaad hoor. En, zoals je vorige week heb kunnen lezen, bespreek het ook eens met de Heere Jezus als je gaat bidden, of doe het samen met je vader en moeder. Je zal zien en merken dat het fijn is om er over te praten. Doen hoor!

Hartelijke groet,

Danny Reedijk (jeugdouderling)



Lees uit de Bijbel. Matteüs 5 43-48 en Numeri 6 24-26 (Bijbel in gewone taal)

Je moet goed zijn voor iedereen

Matteüs 5 43-48

43 Jullie weten dat de wet zegt: «Je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten» 44 Dit zeg ik daarover: Je moet ook van je vijanden houden. En



je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. 45 Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie Vader in de Hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen. 46 Stel dat je alleen van je vrienden houdt. Verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. 47 En stel dat je alleen je vrienden groet. Die je dan iets bijzonders? Nee, want ook de

mensen die niet in God geloven doen dat. 48 Jullie moeten goed zijn voor alle mensen. Net zoals jullie hemelse Vader goed is voor iedereen.

Numeri 6 24-26

24 'De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 25 De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 26 De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.



Juist nu!

Je moet goed zijn voor iedereen. Juist nu of altijd? Dat is een lastige vraag.

Hoe vaak zeg of denk je weleens "Ik haat je" Op zo'n moment ben je misschien wel boos op iemand, om wat voor reden dan ook. Ik denk dat iedereen dit wel eens heeft gehad. Waarom zeggen of denken we dit eigenlijk? Is het echt zo dat je iemand haat? Ik denk dat dit wel meevalt. In een boze bui kan je zoiets wel eens zeggen of denken. Toch is het goed hier eens bij stil te staan en over na te denken, juist nu! Waarom dan nu?

Het zal ook jullie niet ontgaan zijn wat er momenteel allemaal gebeurt in de wereld. Als we alleen al in Nederland kijken rondom het corona virus. Zoveel mensen die ziek zijn en hier aan komen te overlijden. Daarnaast hebben zoveel mensen ook grote zorgen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de ouderen die eigenlijk geen tot weinig bezoek mogen ontvangen, ook bij volwassenen en kinderen met een beperking mogen geen bezoekers komen. Mensen die bang zijn om hun baan te verliezen.

In Gods nieuwe wereld is iedereen goed voor elkaar. Nu denk je misschien, maar goed zijn voor iedereen dat kan toch eigenlijk niet. Als iemand mij een klap geeft, dan mag ik hem toch wel een klap terug geven? De Heere Jezus weet best wat je bedoelt. Maar in Gods nieuwe wereld wordt het anders. In Gods nieuwe wereld wordt het beter. Geeft iemand jou een klap op je wang? Sla hem dan niet terug. Draai je hoofd naar de andere kant. Dan kan hij je nog een keer slaan. NEE, dat kan toch niet!

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Juist nu moet je goed zijn voor iedereen! Hoe kunnen we elkaar helpen? Jezus wil ons een nieuwe regel leren. Een regel die geldt in Gods nieuwe wereld. En die regel is: Houd óók van je vijanden. Van mensen die niet aardig zijn. Van mensen die ook in deze tijd verkeerde dingen doen. Je vraagt je misschien af, waarom? Jullie zijn toch kinderen van God? zegt Jezus. God is óók goed voor iedereen. Hij zorgt voor mensen die van Hem houden. Maar ook voor mensen die niks van hem willen weten.

Misschien kijken jullie ook het jeugdjournaal of krijg je via social media mee wat voor activiteiten er allemaal georganiseerd worden om mensen te helpen. Fantastisch! Ook jullie zullen vast dingen doen om andere mensen te helpen, ga zo door! Dit is precies zoals de Heere Jezus het bedoeld. Wees lief voor elkaar, in goede en slechte tijden.

Wil je bij Gods nieuwe wereld horen? Wees dan goed voor iedereen. Ook voor mensen die helemaal niet zo aardig zijn, ook in een tijd wanneer het juist zo hard nodig is. Want God, je Vader, is goed voor iedereen!



Opdracht

Ook voor jullie heb ik twee mooie opdrachten! Ga er maar eens lekker voor zitten. Ook voor de kleinere kinderen onder ons, toch maar weer een kleurplaat erbij gedaan. Als je dit ook leuk vindt, dan print je deze toch een paar keer uit!

Ik wens jullie veel succes en doe je best!



Hartelijke groet,

Danny Reedijk



Ontdek wat Jezus bad aan het kruis. Kleur hieronder alleen de volgende letters in: A, B, D, E, F, G, I, J, M, N, O, R, S, T, V, W en Z. Schrijf de oplossing onderaan op de balk.

Je moet goed zijn voor iedereen

V B C A X D Y L E R H K V X E Q P U R Y
G E L E U F G H D B E K P M P E Y X N P B
S C H E K N B D K H Y I P X E Q P M H K I
L Q J H Y D L P O Q U U D B X E G H N X
Y W L K A Q N T B Z L K E Q W G U E G T
H P E U G N N U X I U L E B B T P X W Y
L A H K T L X Z X E P P D Q L O G B E X K
N B X U K

OPLOSSING:



WAT HEB JE NODIG?

PER KIND:

* EEN VEL PAPIER * EEN POTLOOD * EEN LINIAAL * STIFTEN IN DRIE OF VIER KLEUREN



MAAK VAN JE HART EEN RUIM/GROOT HART! Jezus vraagt je om niet alleen van je vrienden te houden, maar om ook je vijanden lief te hebben. Jezus wil dat je van alle mensen houdt. Daar heb je een ruim/groot hart voor nodig. Teken daarom een 3D-hart om dit te onthouden.



Je moet goed zijn voor iedereen

