



Weekbrief 3

Hallo jongens en meiden!

Tijdens het verschijnen van deze weekbrief is er al weer, bijna, een week voorbij. Ik weet niet hoe jullie het ervaren maar ik vind de tijd wel snel gaan. Het is, en het gaat, ook allemaal anders de laatste weken. Misschien ben je er inmiddels wel een beetje aan gewend geraakt hoe de dingen gaan. Ook met jullie school werkzaamheden, contact met de leraren en leraressen via de computer, het gaat allemaal anders dan wat je gewend bent. Ik kan mij best wel voorstellen dat jullie je vrienden op school ook wel missen, toch?

Gelukkig hebben we Facebook, Instagram of Snapchat nog om "online" met elkaar in contact te blijven. Maar hoe fijn zou het zijn om weer "offline" met elkaar verbonden te zijn. Gewoon je vrienden weer face to face ontmoeten, op school of de vereniging waar je lid van bent. Gewoon weer "back to normal". Tja, ik wou dat ik het jullie kon vertellen wanneer het weer zover is. Voorlopig moeten we nog even wachten. Toch mogen jullie trots zijn op jezelf dat je het zo goed doet. Wees ook maar trots op je ouders die je ook helpen met allerlei schoolwerkzaamheden. Dank vooral de Heere Jezus, dat je hierin geholpen en gesterkt wordt. Uiteindelijk kunnen we het echt niet zonder Hem!

In deze weekbrief wil ik het met jullie hebben over "Geven en ontvangen". Ook nu beginnen we met een Bijbelgedeelte waar ik een stukje over zal schrijven. Daar naast heb ik een paar vragen opgeschreven. Willen jullie hier eens over nadenken? Je mag er uiteraard ook op reageren. Stuur dan een mail naar jeugdwerk@kerkheinoord.nl

Hartelijke groet,

Danny Reedijk (jeugdouderling)



Lees uit de Bijbel. Lucas 11: 1-4, Psalm 50: 14-15, Mattheüs 7: 7-8
(Bijbel in gewone taal)

Lucas 11 1-4

Jezus legt uit hoe je moet bidden

1 Op een keer was Jezus aan het bidden. Toen hij klaar was, zei een van zijn leerlingen tegen hem: "Heer, leer ons hoe we moeten bidden. Want ook Johannes heeft zijn leerlingen leren bidden. 2 En Jezus zei; 'Zo moeten jullie bidden:

Vader, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. 3 Geef ons elke dag het eten dat we nodig hebben. 4 En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, want wij vergeven ook andere mensen hun fouten. Help ons om nooit tegen u te kiezen.

Psalm 50 14-15

14 Breng alleen maar offers om mij te danken. Doe wat je aan mij belooft, want ik ben de Allerhoogste. 15 Bid tot mij in moeilijke tijden. Dan zal ik jullie redden en jullie zullen mij eren

Mattheüs 7 7-8

7 Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er voor je opengedaan. 8 Want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt wordt de deur opengedaan.



Geven en ontvangen

In bepaalde situaties waarin je iets geef aan een ander verwacht je er ook vaak iets voor terug. Hoe vaak denk of zeg je dan niet; "Het is geven en nemen" Maar is dit nu eigenlijk ook wel zo? Hoe vaker ik het lees "Het is geven en nemen" vraag ik mijzelf af, klopt dit nu wel deze uitspraak. Als ik dit Google kom ik onder andere onderstaande verklaring tegen;

Geven en nemen zijn acties die je zelf kunt initiëren, ontvangen kun je alleen ondergaan. De gedachte achter deze uitdrukking is juist dat iedereen vanuit zichzelf zo nu en dan iets naar zich toetrekt en de volgende keer toegeeft en de eigen wensen terzijde legt.

Toen ik zelf nog wat jonger was vertelde ooit een keer een klant tegen mij, waar ik een afspraak mee had en ik deze uitspraak had gedaan, "Danny, dat zie je verkeerd. Het is "geven en krijgen in plaats van geven en nemen" In het leven "neem" je namelijk niets, je moet maar afwachten of je ook iets gaat krijgen, ondanks dat jezelf iets hebt gegeven. Als voorbeeld gaf hij een verkeerssituatie aan. Als je een kruispunt nadert en je komt van rechts (rechts heeft voorrang op links) dan zou je denken dat je voorrang neemt. Maar nee, je moet voorrang "krijgen" Je kan er niet zomaar vanuit gaan dat de ander je ook voorrang geef. Jullie zullen begrijpen dat ik hier lang over na heb moeten denken. Toch is mij dit altijd bij gebleven. Nu ik ouder ben geworden ga ik het ook altijd zo zien, "geven en krijgen"

Als je sommige Bijbelteksten leest dan is het wel even anders. Geven en krijgen wordt door God aan ons beloofd. Je hoeft hier dus niet over te twifelen, het staat er gewoon. *Als je iets vraagt, zul je het krijgen (Mattheüs.7:7)* Bid tot mij in moeilijke tijden. Dan zal ik jullie redden en jullie zullen mij eren (Psalm 50:15)

Natuurlijk moeten we hier wel wat voor doen. We moeten wel "geven" aan God. Het gaat niet vanzelf. Bidden tot God speelt hierin een belangrijke rol. Bidden, dat is: contact zoeken met God. Je kunt bidden voor het eten, als je naar bed gaat, tijdens een kerkdienst en op elk ander gewenst moment. Zowel stille als hardop uitgesproken gebeden zijn oké. Een gebed is een moment van spreken tot en luisteren naar God!. Je mag alles wat je bezighoudt bij de Heere brengen. Niets is te klein of te groot. Zoals de Heere het heelal overziet, zo kent Hij ook ieder detail van ons bestaan. Verhoort de Heere elk gebed? Gelukkig niet. Als de Heere al onze gebeden verhoorde, waren we niet wie we nu zijn. Met andere woorden: Hij weet wat goed voor je is. Zoals een goede vader zorgt voor zijn kinderen, zo zorgt de Heere voor ons. Soms krijgen we iets niet, terwijl je denkt dat we niet zonder kunnen. Op dat moment begrijpen we dit niet,



misschien later wel. Het feit is dat er geen betere Vader is dan de Heere zelf. Ook al staan we soms voor raadsels, Hem loopt het niet uit de hand. De Heere weet namelijk veel beter wat goed voor ons is, dan wij. Als Hij al onze gebeden verhoort, is het omdat Hij ons liefheeft. Als Hij os niet verhoort, is het ook omdat Hij ons liefheeft.

Hoe kun je bidden?

Vijf tips die kunnen helpen

1 Kies voor God. Bidden begint met: kiezen voor God. Het is telkens weer een bewuste keus om met Hem in gesprek te gaan. En dat is een keuze voor 100%. Bidden vraagt om totale overgave aan Hem

2 Kies een moment. Het is goed om een vast moment op de dag uit te kiezen om met God te praten. Kies een moment dat uitkomt en prettig voor je is. Daarnaast mag je weten dat God er altijd is: als je onderweg bent, in bed ligt, op de fiets of op school. Ook dán is Hij aanspreekbaar

3 Kies een plek. Kies een rustige plek. Zorg dat niets of niemand kan storen. Je bed, een stoel, een hoekje op de rommelzolder, in het bos, op het strand of waar dan ook. Maak het jezelf comfortabel, maar niet té gemakkelijk. Want voordat je het weet, val je in slaap voordat je "amen" heb gezegd

4 Kies een houding. Zitten, staan, liggen: het kan allemaal! De houding waarin je bidt, drukt iets uit. De meeste mensen bidden met de ogen dicht en handen gevouwen. En dat is zo gek nog niet. Je ziet niks, wordt niet afgeleid, je handen moeten alles met rust laten en je kunt je volledig focussen op God

5 Kies woorden, Bij God mag je jezelf zijn. Je hoeft geen speciale, moeilijke woorden te gebruiken tijdens een gebed. Maar God is niet je oma of je beste vriend. Praten met God is anders dan kletsen met je vrienden. Besef dus tegen wie je het hebt. Laat de woorden spontaan bovenkomen of schrijf vooraf gebedspunten op. Het zal vast wel een keer gebeuren dat je het niet weet. Weet dan ook dat Jezus zijn leerlingen het "Onze Vader" heeft geleerd. Dit gebed kennen we tenslotte allemaal!

"Leg je hele leven in Zijn handen en wees niet bezorgd over de toekomst want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt wordt de deur opengedaan."



Vraag

1 Hoe maken jullie tijd voor God?

2 Sommige kinderen vinden het moeilijk om te bidden voor het eten, bijvoorbeeld op school. Hoe komt dit denk je?

Ter overdenking

Hoe houd je contact met God? Voordat je gaat slapen: nog even je social media checken, misschien krijg je nog wel berichten. In contact blijven met je vrienden, een makkie. Er zijn zoveel manieren! Maar.....hoe houd je contact met God?



Hartelijke groet,

Danny Reedijk