



Beste jongens en meisjes,

Daar zitten jullie dan..... Al ruim een week niet meer naar school geweest. Voelt het voor jullie ook een beetje raar nu alles de komende weken anders gaat dan wat je gewend bent?

Yes, lekker vrij! Uitslapen, Gamen, buitenspelen, leuke dingen doen én vooral, geen huiswerk! Dit is misschien wel het eerste waar je aan dacht toen je hoorde dat de scholen dicht gingen. Ook de zondagsschool, club en (sport)verenigingen zijn helaas dicht. Inmiddels weten jullie allemaal wel waarom dat dit zo is. Jullie zullen er vast wel met je vader en moeder over gepraat hebben. Voor sommige kinderen is het moeilijk te begrijpen, en dat snap ik wel. Ook voor ons als ouders is het soms moeilijk.

Van de juffen en meesters hebben jullie vast en zeker een klein beetje huiswerk gekregen om dit thuis, met hulp van papa en mama, te maken. Dat zal vast wel even wennen zijn! Nu kunnen jullie papa en mama wel zien wat jullie allemaal moeten doen op school. Stiekem denk ik dat ze er zelf ook nog wat van leren!

Nu jullie ook niet naar de zondagsschool, club of catechisatie kunnen is het ook belangrijk om naast het huiswerk ook een stukje uit de Bijbel te lezen en daar eens over na te denken. Daarom stuur ik jullie deze brief met daarin ook een leuke opdracht. Doen jullie mee?

Veel succes thuis en ik weet zeker dat het jullie gaat lukken!

Hartelijke groet,
Danny Reedijk, jeugdouderling





Voor de jong(st)e kinderen van de gemeente

Lees samen met papa of mama uit de Bijbel. Mattëus 5 1-12 (Bijbel in gewone taal)

Toespraak van Jezus op de Berg

Jezus vertelt over het echte geluk

1 Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging Hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2 Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 3 Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 4 Het echte geluk is voor



mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. 5 Het echte geluk is voor mensen die vriendelijke zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. 6 Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat al het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. 7 Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor de anderen. Want God zal goed zijn voor hen. 8 Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God

zien. 9 Het geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen voor God genoemd worden. 10 Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 11 Het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 12 Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht behandeld als jullie nu.



Guus Geluk

Misschien lees je wel eens, net als ik, het gezellige weekblad de Donald Duck. Dan weet je vast wie Guus Geluk is. Guus Geluk, de neef van Donald Duck, heeft altijd geluk. Elke keer als hij mee doet aan een kleurwedstrijd dan wint Guus Geluk altijd de hoofdprijs en Donald Duck heeft meestal pech.



Of als Guus Geluk een lootje koopt bij een loterij, dan wint hij altijd een stoere auto. Donald Duck wint eigenlijk nooit iets en heeft altijd pech. Het maakt niet uit waar Guus Geluk aan mee doet, hij wint altijd. Wat een bofkont is die Guus Geluk toch. Of misschien toch niet?

Het Bijbel verhaal wat jullie zojuist gelezen hebben gaat natuurlijk niet over Guus Geluk. Het geluk waar in dit Bijbel verhaal over geschreven wordt gaat over een ander geluk. Niet het geluk dat je altijd iets wint, maar geluk als je de Heere Jezus kent. Iedere zondag, als jullie bijvoorbeeld naar de zondagschool of naar de Kerk gaan, wordt er over de Heere Jezus vertelt. Of als jullie naar de zondagschool gaan en daar mooie werkjes mogen maken en naar al die mooie Bijbel verhalen mag luisteren. Wat een geluk hebben jullie dan toch!

Wat is het toch fijn om te weten, als je verdrietig bent en je praat met de Heere Jezus hierover, dat Hij je zal troosten. Wat is het toch fijn dat jullie lief en eerlijk tegen je vrienden zijn, de Heere Jezus zal jullie hiervoor belonen! Als je goed bent voor andere mensen, dan zal de Heere Jezus ook goed voor jou zijn! Hoeveel geluk willen we nog krijgen? Natuurlijk is het leuk om af en toe iets te winnen, dat mag natuurlijk ook. Maar onthoud goed, het grootste geluk is bij de Heere Jezus te vinden!



Opdracht

Omdat jullie niet naar school kunnen gaan zullen jullie je vast wel vervelen☺☺. Bij deze brief zit een kleurplaat. Mijn vraag aan jullie is of jullie deze kleurplaat zo mooi mogelijk willen inkleuren. Als de kleurplaat dan klaar is mag je deze inleveren bij mevrouw (Truus) Storm. Mevrouw Storm gaat ervoor zorgen dat deze kleurplaten bij de oudere mensen in de bejaarden tehuizen gebracht worden. Deze mensen mogen momenteel niet naar buiten toe. Ook familie mogen ze eigenlijk niet ontvangen. Hoe leuk zou het dan zijn als jullie voor deze oudere mensen een mooie tekening maken. Als je het leuk vindt om er ook iets bij te schrijven dan mag dit natuurlijk ook.



Ik en mevrouw Storm zouden het heel leuk vinden als jullie dit willen doen!

Als de tekening klaar is willen jullie deze dan inleveren bij Truus Storm. Het adres is Heyne van Althenastraat 38 in Heineoord. Vergeet niet je naam op de tekening te zetten!

Dankjewel alvast, ook namens de oudere mensen. Ik hoop jullie zo snel mogelijk weer te ontmoeten in de Kerk. Als er dan weer zondagschool ik kom ik snel een keer bij jullie kijken en neem ik wat lekkers mee!



Hartelijke groet,

Danny Reedijk

