

'Een nieuw begin'



Op weg naar Pasen

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt in al wat groeit en leeft Zijn adem uitgezaaid.

Het thema voor Veertigdagentijd is '**een nieuw begin**'. De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat. Een nieuw begin! In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat Jezus de dood overwon. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk voor ons allen. Uit die Opstandingskracht mogen wij leven.

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Een goed moment om een nieuw begin te maken. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om te bidden en te vasten. De Protestantse Kerk heeft daarvoor een bezinningskalender gemaakt. De kalender helpt u door elke dag een moment van bezinning te geven. De kalender is gratis te bestellen via www.kerkeninactie.nl/40dagentijd De kalender is ook bij het blad Petrus gevoegd.

Wilt u de kalender en heeft u niet de mogelijkheid om hem te bestellen? Dan kunt u uw naam opgeven bij Truus Storm.

In deze tijd worden er tevens activiteiten aan dit thema gewijd.

- Een spaaractie voor de Evangelische Zending Brazilië, om mensen en kinderen een nieuw begin te geven, door kennis te maken met het Evangelie en door onderwijs te bieden voor kansarme kinderen. De spaarpotjes worden in de kerkdienst van 10 maart a.s. uitgedeeld. Gerrit Knol vertelt in deze dienst over het project, waarvoor wij gaan sparen. Doet u/doe jij mee?
- 10 maart – gezinsdienst 'goeie burens en een Goede Vriend'. Om opnieuw te beginnen heb je vrienden en God als Vriend nodig. Aanvang 10:00 uur
- 13 maart is er voor de Biddagdienst een sobere maaltijd. Dit is een eenvoudige, warme maaltijd, passend in de 40-dagentijd. Aanvang 18:00 uur en opgeven op de lijst in de hal van de kerk. De kosten zijn 3 euro en kinderen t/m 12 jaar gratis t.b.v. Evangelische Zending Brazilië.

- 31 maart preekbespreking met gezamenlijke maaltijd na de middagdienst. Deze preekbespreking is voor het hele gezin. Voor de kinderen is de verwerking van de preek in de vorm van Bible Journaling. De volwassenen gaan met elkaar in gesprek met een aantal gerichte vragen over de preek. Daarna sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.
- 8 april – avond Bible Journaling over ‘Een nieuw begin’.
- 10 april – Evensong in onze kerk met Psallite Deo aanvang 19:00 uur
- 16 april, 18 april en 20 april zijn de Vespers van 19:30 – 20:00 uur met dit thema.
- 21 april Paasontbijt om 8:30 uur in de Hofpoort.
- 21 april Paasdienst, inleveren van de spaarpotjes, aanvang 10:00 uur
- 21 april Paasfeest met de zondagsschool, aanvang: 16:30 uur.