

Als men 15 of 20 jaar geleden in Europa zou hebben gevraagd of men het Halloween feest kende, zouden weinigen daar positief op hebben geantwoord. Sommigen zouden zeggen dat het 'een mode' is en anderen dat het 'wel voorbijgaat'.

Wij zijn getuige van een grote geestdrift voor dit feest, maar we beschikken over heel weinig gegevens over de werkelijke betekenis ervan. De afbeeldingen van heksen, doodshoofden, skeletten en maskers, uitgesneden in pompoenen, brengen een speciale atmosfeer in deze tijd van het jaar.

Dit fenomeen, dat wij in onze westerse samenleving nog niet zo lang kennen, kent een ongekeerde groei in heel onze leefwereld: in winkels, scholen en andere openbare ruimten... Er zijn grote ondernemingen, die dit thema bijzonder handig uitspelen. Wanneer we oppervlakkig kijken lijkt het modetrend ingegeven door commerciële partijen. De vraag is of Halloween wel zo onschuldig is.

Het doel van deze folder is een paar eenvoudige vragen beantwoorden en u te voorzien van informatie die u in staat stelt een persoonlijke mening te vormen over het fenomeen 'Halloween'



Waarom wordt

Halloween gevierd in de Nacht van 31 oktober op 1 november?

Deze datum is niet toevallig gekozen: 300 jaar voor Christus was 1 november het begin van het nieuwe jaar. De avond ervoor was een belangrijk moment voor het geheime genootschap dat de Keltische wereld in zijn greep hield.

Op die dag werd een cultus van de dood georganiseerd ter ere van Samhain, de god van de doden; tegelijk werd de zonnegod aanbeden. Het was het tijdstip dat Samhain terugkwam met de geesten van de doden. Die moesten worden tevredengesteld, wat meestal een gelegenheid was voor het brengen van dieren- en zelfs mensenoffers tot de Romeinen deze praktijken verboden.

Men geloofde dat de gekwelde zielen van de in het voorbije jaar gestorvenen bij de levenden kwamen rondwalen. Zij werden geleid door de vuren, die hier en daar waren aangestoken als bakens. Offers werden voor hen klaargemaakt.

31 oktober is het nieuwe kalenderjaar voor de tovenaars. Ook in onze dagen schijnen er in die nacht op verschillende plaatsen op deze planeet menselijke offers te worden gebracht ter ere van Satan. Het is overigens één van de vier belangrijke heksensabbatten.

Wat betekenen de in lichtende maskers omgetoverde pompoenen?



Men vindt de bron voor het gebruik van deze pompoenen voor Halloween terug in de legende van Jack o'Lantern. De legende vertelt dat de duivel op een nacht komt om de ziel van Jack te zoeken. Deze leefde een liederlijk leven en was aan de drank verslaafd. Jack onderhandelde met de duivel en kreeg één levensjaar extra. Aan het einde hiervan wist hij het bij de duivel voor elkaar te krijgen dat deze hem nooit naar de hel zou meenemen.

Toen hij stierf, kwam hij in een afschuwelijke situatie terecht: geweigerd in het paradijs door zijn losbandige leven, maar ook in de hel vanwege zijn akkoordje met de duivel.

Gedoemd om rond te dolen, gaf de duivel hem een vonk uit de hel om zijn weg te verlichten. Die plaatste hij in een uitgeholde raap, die hij net had gegeten... de pompoen verving de raap, toen de Ierse immigranten deze gewoonte in de VS introduceerden.

Wat is de betekenis van "Trick or Treat" Verklede kinderen die langs de deuren gaan.

Omwille van het feest van Samhain (waarover we al eerder spraken) gingen de druiden van deur tot deur om offers op te eisen om de geesten van de doden rustig te houden.

Het huis dat geen offer wilde geven hing een vloek boven het hoofd. Trick or Treat – offer of vloek – was het devies van deze praktijk en de bevolking werd op deze manier grof afgeperst.

Hoe moeten we hier nu over denken?

In tegenstelling tot wat velen denken is Halloween geen recente uitvinding van enkele mensen om aan deze overspannen wereld wat ontspanning te bieden en een mogelijkheid om zich te verkleeden en een paar uur lang de alledaagse sleur te vergeten.

Naast een lukrake commerciële operatie betekent Halloween voor sommigen een verborgen verlangen naar een heidense dodencultus.

Onze kinderen worden al heel jong ondergedompeld in een wereld van heksen en offers... ze worden ingeleid in rituelen die hen onder de dominantie van occulte krachten brengen.

Wanneer we kijken naar de oorsprong van dit 'feest' dan is er geen twijfel mogelijk over de verbinding die het heeft met het occulte. Weet u dat Halloween vandaag het belangrijkste feest is voor de satanisten?

In plaats van een mode of een voorbijgaand fenomeen, blijkt Halloween een terugkeer te zijn naar oude occulte praktijken, in een tijd dat christelijke waarden steeds meer worden losgelaten.

In de VS hebben groepen die opkomen tegen het occultisme, met succes gestreden en zo voorkomen dat de Halloweenviering in openbare scholen werd gevierd.

Het is goed om met deze feiten over Halloween bekend te zijn, voordat we deelnemen, of onze kinderen laten deelnemen aan een feest dat inleedt in een wereld van occultisme en bijgeloof. Onze voorvaders leefden in angst voor Halloween. Waarom zouden we terugkeren naar deze praktijken waarvan het christendom ons heeft bevrijd?

Deze brochure is overgenomen van CFT-België

www.cftbelgie.be

Deze brochure wordt u aangeboden door de Hervormde kerk in Heinenoord.



Wat u moet weten!